

PRESSEMEDDELELSE

Vigtigt Tycho Brahe-værk på Roskilde Kloster digitaliseret

- Det er en astronomisk kioskbasket fra Kulturstrøget, at Tycho Brahes værk *De Nova Stella* er blevet digitaliseret af Syddansk Universitetsbibliotek ved SDU

Det kan synes smalt, selv om det handler om noget helt astronomisk. Men det har stadig betydning især blandt forskere, at astronomen Tycho Brahe troede han så en ny stjerne på himlen og derfor i 1573 skrev værket *De Nova Stella*. I dag ved vi, at der var tale om en supernova, en uddøende stjerne. At det netop er blevet digitaliseret af forskere fra biblioteket ved SDU betyder, at bogen nu når ud til en meget større kreds af interesserede.

Forskerne har digitaliseret *De Nova Stella* efter aftale med Roskilde Kloster, som ejer bogsamlingen Karen Brahes Bibliotek. Værket er kendt for at være et af de vigtigste fra Tycho Brahes hånd. Samarbejdet er foregået med klosterforvalter, kammerherre, oberst Søren Lyder Jacobsen og stiftsbibliotekar Hans Michelsen. Fragmenterne i bogens omslag er analyseret, tydet og oversat af forskningsbibliotekar Jakob Holck og forskningsassistent Steffen Hope fra SDU.

Klosteret er glad for at bidrage

"Man kan kun være forskerne taknemmelig for deres indsats. På den ene side gør vi på klosteret vores til at bevare det særlige historiske Brahe-bibliotek, og på den anden kan vi åbne dørene for den digitale udbredelse af et centralt astronomisk værk", siger klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen. Der er ikke almindelig adgang til Karen Brahes Bibliotek for lægmand. Når forskere og andet godtfolk slipper ind, sker det under overvågning.

Betydeligt at værket er tilgængeligt

Roskildes Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, der også bestyrer Karen Brahes Bibliotek, forklarer om betydningen af den aktuelle digitalisering og dermed deling af *De Nova Stella*: "Det er enormt spændende at sidde med en bog fra 1573 i hånden, der bliver affotograferet. Det er fascinerende, fordi Karen Brahe, denne lærde adelsdame, også interesserede sig for naturvidenskab. Kulturhistorisk er det af stor betydning, at værket stadig eksisterer og bliver gjort tilgængeligt. Det er Karen Brahes eksemplar, der er digitaliseret." Forskere lærer stadig i vore dage nyt af Tycho Brahes studier af stjernehimlen.

Det hører med til historien, at *De Nova Stella* er indbundet i en håndskrift fra måske 1200-tallet. Tycho Brahe levede i en tid, hvor bogtrykkerkunsten havde vundet over håndskriften. Fine håndskrifter var endt i skrotbunken - dog nogle gange gode nok til at blive til et omslag.

Læs om projektet og find digitaliserede *De Nova Stella* her: <https://www.sdu.dk/da/brahe>

Forskerne fra Syddansk Universitetsbibliotek ved SDU har også undersøgt og digitaliseret to andre astronomiske bøger fra Herlufsholmsamlingen samtidig med *De Nova Stella*. De to andre værker er: *Historia Coelestis* (Albert Curtz, 1672) og *Epistolarum Astronomicarum* (Tycho Brahe, 1596).

Karen Brahes Bibliotek har oprindeligt stået på Odense adelige Jomfrukloster, men har siden 2010 været hjemmehørende i Roskilde: <https://www.roskildeskloster.dk/karen-brahes-bibliotek>

Kulturstrøget i Roskilde: <http://xn--kulturstrg-8cb.dk/>